



De leerlingen van groep 8 van de St. Catharinaschool bij het door hen geadopteerde monument

Uitnodiging herdenking Kindermonument *Markt voor Joden* Gaaspstraat 8, Amsterdam op vrijdag 3 november 2017 van 12.30 tot 13.30 uur

Al 31 jaar herdenken wij op 3 november dat de speeltuin aan de Gaaspstraat van 3 november 1941 tot 14 augustus 1943 geen plek meer was om te spelen, maar door de nazi's werd opgeëist en ingericht tot een Markt voor Joden. Joden mochten toen niet meer in winkels en op markten hun boodschappen doen en Joodse kooplieden mochten hun waren niet meer verkopen op gewone markten, maar uitsluitend nog op de Markt voor Joden.

Dit was een van de maatregelen van de Duitse bezetter om de Joden te scheiden van de niet-Joodse bevolking.

Het Kindermonument is opgericht om de vele Joden te herdenken die uit de Rivierenbuurt zijn gedeporteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het motto van de Stichting Kindermonument is *Samen spelen, samen leven*, vanuit de gedachte dat er nooit meer zo'n scheiding mag komen tussen mensen.

De St. Catharinaschool heeft het Kindermonument *Markt voor Joden* geadopteerd om de herinnering aan de vele weggevoerde Joodse buurtbewoners levend te houden, maar vooral ook om het motto *Samen spelen, samen leven* hier en nu uit te dragen. In dit opzicht houden de leerlingen jaarlijks op 3 november hun presentatie.

Wij hopen op uw aanwezigheid tijdens de herdenking op **vrijdag 3 november van 12.30 tot 13.30 uur** in het gebouw van de speeltuinvereniging, Gaaspstraat 8 te Amsterdam. Vanaf 12 uur is de zaal geopend en ook na afloop kunt u elkaar hier ontmoeten.

Bloemstukken kunnen vanaf 10 uur worden bezorgd in de speeltuinzaal.
Stichting Kindermonument "Markt voor Joden", www.kindermonument.org